

Heras dagbog 2012

Mandag den 25. juni

Jeg hedder Emma. Ja egentlig hedder jeg *Εμμανουελα*, men det er lidt langt. Jeg kommer fra Santorini. Og her er mit billede, som er taget her på øen, og som jeg har lagt på facebook den 23. juni.

Jeg har allerede fået to venner, Vivi og Povl, som har skrevet, at de synes jeg ser ud som en god hund og at de gerne vil adoptere mig. Det er jeg meget glad for, og jeg håber inderligt, at de strenge, men kærlige og retfærdige kvinder i Græske Hunde – Benedikte, Mona, Sonja og Lone – vil godkende dem.

Jeg er meget spændt, for i nat skal jeg rejse op til det kolde nord, og så må jeg se, hvor jeg kommer til at bo.



Tirsdag den 26. juni

Så har jeg været ude og flyve for første gang. I mange timer i en mærkelig kasse med tremmer.

Men det gik alt sammen godt, og jeg kunne sætte poter på dansk jord – eller rettere fliser – i lufthavnen.

Dernæst tog jeg ud til dejlige Lone i Dragør



Onsdag den 27. juni

I aften kom Vivi og Povl. Og de var glade. De var blevet godkendt til at adoptere mig. Så jeg gav dem en varm velkomsthilsen. Her med min nye menneske-mor, Vivi.

De vil nu gå hjem og sende lidt kroner (men ingen Drachmer, for det bruges ikke mere) som betaling for min rejse og mit flotte EU-pas.



Torsdag den 28. juni.

I dag inspicerede jeg Lones have



Fredag den 29. juni.

Og Lone har taget dette flotte portrætfoto af mig. Jeg ser ret lækker ud, ik'?



Søndag den 1. juli.

Endelig oprandt dagen hvor jeg skulle flytte til mit nye hjem.

Først skulle vi køre lidt i bil, men det var bare sjovt.



Og så kom øjeblikket, hvor jeg tog mit nye hjem i besiddelse.

Her er dejligt.

Men min menneske-far og -mor har besluttet, at jeg ikke længere skal hedde Emma, for det er der allerede en i menneskefamilien, som hedder.

I stedet kommer jeg til at hedde **Hera**.

Det er også flottere. Hun var jo gift med Zeus. (Og et jaloux spektakel, men det er jeg heldigvis ikke...)



Mandag den 2. juli

Nu har jeg inspiceret hver en krog, og det er et OK hus. Jeg må gerne ligge i sofaen – og DET gør jeg også.

Men irriterende nok må jeg ikke ligge i sengene. Øv.



Tirsdag den 3. juli

Min menneske-far kan godt lide at se TV med lukkede øjne, så det gør jeg også....



Onsdag den 4. juli

I dag har jeg været hos dyrlægen, og han sagde, at jeg var en god og stærk hund. Og kærlig og tillidsfuld.

Det har han jo ret i.

Og så fik jeg noget foder, som jeg godt kan lide, så jeg er nu begyndt at spise og drikke (og også komme af med overskudsprodukterne igen – laaangt fra hjemmet (100 m.)



Torsdag den 5. juli

I dag kom menneske-fars og -mors to børnebørn på seks og næsten ni. De er MEGET søde – og søde ved mig.

Alt i alt har jeg det ganske godt her i Danmark og sammen med min nye familie. Jeg bliver nusset, forkælet (lidt), får mad to gange om dagen og går lange ture. Når jeg altså ikke ligger på sofaen.

Tak til Græske Hunde for hjælpen!!

Og tænk – jeg har kun været i Danmark i ni dage!!

